

*Was in een bar en die vent zei iets. Oyama had ook gezegd: als hij komt en hij slaapt, en je maakt hem wakker, ga dan niet bij hem staan, want dan heb je er BOEM meteen een te pakken. En hij slaat zo hard, hij slaat je gezicht twee centimeter naar binnen toe. En dat had hij in die bar ook gedaan. Ik trok veel met Kurosaki op. Hij zat in oud-Zuid bij tante Anna, de tante van Jon. Gingen we hem ophalen, samen met Rinus, in het weekend, als hij geen les gaf. Ook wel door de weeks. Iedere zaterdag hadden we buitentraining met mijn eigen school op de Waalsdorpervlakte<sup>19</sup>. Dan gaf Kurosaki ook af en toe les. Rinus en ik pikten hem dan op vrije momenten op, want anders zat hij ook maar zielig bij tante Anna. En dan gingen we met hem toeren. Kurosaki was een hele bekende yakuza in Tokio. Net als Fujihira, een leerling van hem, die zat daar ook in. Een Ochiban (yakuza baas) is hij nu, maar hij is ziek. Ik geloof dat hij zelfs dood is. Die werd hier geparkeerd door Oyama. Ik heb met hem de bollenvelden bezocht, en ben met hem op bezoek geweest in Engeland, bij Steve Arneill, en hij gaf bij mij in de dojo les. In die tijd werd ik door Van der Hurk gevraagd voor ordehandhaving in zijn discotheek. Die zat in wat nu het Gasunie-gebouw is, op de boulevard in Scheveningen. Dat was toen een discotheek. Van der Hurk benaderde mij: "we hebben wat problemen, kun je niet iets voor ons doen?" Dan nam ik Kurosaki mee en liep ik rustig door die zaal heen. En dan was het inderdaad rustig.<sup>20</sup>*

In Den Haag wordt de sport-school van Serieese steeds bekender, mede dankzij kennissen bij de krant, zoals Peter Dijkgraaf van de Haagse Courant. Vanwege zijn herkomst heeft Serieese ook veel Indische jongens op les. Veel van hen zijn na de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië in Den Haag terecht gekomen. Later zijn die weer uitgewaaid. Bekende namen uit die tijd zijn Jajah Tigele en Peter Lewe-



**1966 Kurosaki geeft les in de Viljoenstraat in Den Haag**

rissa. In Den Haag worden ook de eerste Pasar Malams van Nederland georganiseerd, festivals waarbij de Indische cultuur centraal staat en die dienen om Nederlanders te laten kennismaken met mensen van Indonesische afkomst. Ontmoetingsplaatsen ook van Indonesiërs onderling.

<sup>19</sup>De Waalsdorpervlakte ligt in het duingebied Meijndel bij Den Haag. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn daar meer dan 250 mensen - het precieze aantal is niet bekend - ter dood gebracht door de Duitse bezetter. De Waalsdorpervlakte is een van de belangrijkste Nederlandse herdenkingsplaatsen van de Tweede Wereldoorlog.

<sup>20</sup>Interview Henri Serieese 31 maa

